



zondag 17 juli 2016

BinnenRing

Hervormde Gemeente Klundert
delen wat ons lief is

Welkom

Iedereen van harte
welkom in de kerk.

Na de morgendienst bent
u ook welkom bij het
koffie drinken in de Ring.

Contact

Als u wilt reageren op
een van de diensten of
een vraag hebt, neem
gerust contact op met de
predikant
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
(0168) 404230 of met
scriba@nhkerklundert.nl

Vakantietijd

Komende vier weken
heeft uw predikant
vakantie. In
noodgevallen kunt u
contact opnemen met
Cees Izelaar (06-
53754337) of Wim
Portengen (402498).

Collecten

1^e rondgang voor
diaconale hulp
2^e rondgang voor
kerkenwerk
Deurcollecte voor
onderhoud gebouwen

Pray for Nice

**Bid voor Nice: 'Ontferm U over allen die bang zijn en het
liefst uit deze harde wereld zouden vluchten.'**

*Heer, uit de diepte van verbijstering en verslagenheid roep ik
tot U. Opnieuw hebben blinde haat en niets en niemand
ontziende wraak dood en verderf gezaaid in het leven van
velen.*

*Weer een aanslag. Na Parijs, Bagdad, Istanbul, Brussel
en al die andere plaatsen wereldwijd waar mensen het leven
lieten door aanslagen, nu in Nice, op de avond van een
feestdag.*

Uit de diepte roep ik tot U. Heer, zie naar ons om.

Wij zijn bang. Haat, woede en wraak verwoesten zoveel.

*'Luister, God, naar mijn gebed,
verberg U niet als ik om hulp smeek.'*

*'Mijn hart krimpt in mijn binnenste,
doodsangst heeft mij bevangen,
vrees en beven grijpen mij aan,
ik huiver over heel mijn lichaam.
Had ik maar vleugels als een duif,
ik zou opvliegen en neerstrijken,
ver, ver weg zou ik vluchten,
overnachten in de woestijn,
haastig beschutting zoeken
tegen de vlagen van de stormwind.'*

Psalm 55: vers 2 en 5-9

**Geef dat angst en haat ons hart niet vullen en ons uit elk-ander
drijven. Heer, ontferm U!**

Dit gebed is geschreven door ds. René de Reuver, scriba van de generale
synode naar aanleiding van de aanslag op 14 07 2016 in Nice, Zuid-Frankrijk.

De tien geboden

1. God gaf zijn volk de tien geboden:
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Vereer geen beeld, ook niet van Mij.
2. Misbruik ook nooit de Naam des HEEREN.
De sabbat is voor iedereen.
Vader en moeder zul je eren.
Lang leven door geloof alleen.
3. Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.
Je zult je hart geen zonde toestaan.
Leef mijn geboden metterdaad.
4. Laat ons, o Heer, uw wet betrachten
Uw liefde is het die ons leidt,
Gun door 't geloof in Christus krachten
Om die te doen uit dankbaarheid.

Tekst: R. Kamermans/A. Slingerland
Melodie: De tien geboden / Psalm 140

Ik bouw op U - Opwekkingslied 124

1 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam.)

2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam.)

3 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan) 2x
in rust met U die mij hebt voortgeleid.)

Je hoeft niet bang te zijn

E 448

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

De reis naar Rome in vier etappen

1^e etappe: Caesarea - Myra

een schip uit Adramyttium, dat de havens langs de kust van Asia zou aandoen (27:2)

2^e etappe: Myra – Kreta --- Malta

een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming (27:6)

3^e etappe: Malta – Puteoli

een schip uit Alexandrië met de Dioscuren* als boegbeeld (28:11)

4^e etappe: Puteoli – Rome

te voet: de Via Appia (28:14-15)

*de Dioscuren (=zonen van Zeus) Castor en Pollux

Geen kalme reis Preek over Handelingen 27 en 28

Wat doet Paulus?

[1] bemoedigt
27:21-26

[2] waarschuwt
27:9 en 27:31

[3] eet en zegt dat de
anderen dat ook moeten
doen
27:33-35

[4] sprokkelt brandhout
28:3

[5] schudt de slang van
zich af
28:5

[6] gaat naar een zieke
toe en geneest hem
28:8

[7] dankt God voor de
broeders en zusters die
hem tegemoet komen en
vat moed
28:15

De kunst van het leven met een ziekte

ND 14 juli 2016 Annemieke Bosman

De kunst van het leven is, ook als je ziek bent, niet slechts te verlangen naar de toekomst die beter is. Ik heb ervaren hoe mensen je met dat verlangen geestelijk manipuleren.

Wouter van der Toorn schreef woensdag in het ND over de misleiding van evangelisten die zeggen wonderen te kunnen doen. Drie jaar geleden zei iemand mij: 'Je hoeft niet ziek te zijn. God wil je genezen.' Stel je toch eens voor! Ik was toen al dertien jaar pijnpatiënt. Het was het begin van een lange zoektocht langs evangelisten, genezingsdiensten, bevrijdingsconferenties en gebedsbijeenkomsten.

Hoewel ik ook bijzondere dingen meegemaakt heb, zoals de genezing van mijn schildklier, heb ik pijn en verdriet overgehouden aan de wonderdoeners. Toch heeft mijn zoektocht me iets opgeleverd.

'God wil je genezen.' Het is me vaak gezegd. En als het daarna juist slechter ging: 'Blijf geloven in je genezing.' En soms volgde nog: 'En als het niet op aarde is, dan tenminste in de hemel.' De hoop op betere tijden heeft iets troostrijks, maar ook iets verlamdends. Alsof het heden er niet toe doet. Alsof het leven pas waarde krijgt als je óf geneest óf sterft.

Jezus zegt dat we ons geen zorgen moeten maken over morgen. Ik vind het opvallend dat Jezus meestal niet over de toekomst spreekt zonder het lijden in deze tijd te benoemen. Hij zegt dat we in dit leven moeten werken aan dat Koninkrijk van vrede. En lijden hoort bij dit aardse leven.

Hoe meer ik over Jezus' woorden nadenk, hoe meer ik besef dat ik nu iets van het leven moet maken. Dít is het leven dat ik heb gekregen. De kunst van het leven is niet slechts verlangen naar de toekomst die beter is, maar leren leven in het heden met al het lijden dat erbij hoort.

De afgelopen jaren leefde ik voor de toekomst, voor genezing. Als je steeds voorgehouden wordt dat God je niet wil zoals je nu bent, dat je ziekte niet moet aanvaarden omdat God ziekte niet wil, dat je móét verlangen naar genezing, dan kun je niet meer van het leven nu genieten. Ik wil niet meer bezig zijn met wat ik misschien ooit zou kunnen hebben. Ik wil nu dankbaar leven.

geestelijke manipulatie

Ik heb ook ervaren hoe geestelijke manipulatie, onbewust, ontstaat. Mijn ziekte werd veelvuldig aangewend om mij geestelijk tot de orde te roepen: 'Als je niet doet/gelooft/belijdt wat we zeggen, zul je niet genezen.' Als je ziek bent en verlangt naar genezing, ben je zeer vatbaar om hiernaar te luisteren. Wat ik geleerd heb: neem afstand van mensen die je ziekte gebruiken om hun gelijk te krijgen. Ze ontnemen je je rust en vrede met God.

JARIGEN 75⁺ Augustus 2016

In het kerkblad van juli en augustus waren helaas alleen de jarigen van de maand juli opgenomen. Hier alsnog de jarigen van de maand augustus.

Naam	Adres	Postcode	Datum
Mevr. M. Strootman - Nieuwkerk	Ambachtsherenweg 61	4791 BW	2-aug 81 jaar
Dhr. W. Ardonne	Kasteelweg 629 Zevenbergen	4761 BN	6-aug 93 jaar
Dhr. H.L. den Hollander	Boudewijnstraat 9	4791 CH	10-aug 78 jaar
Mevr. E. Schreuders - van Dam	Kerkring 125 Fijnaart	4793 ES	13-aug 94 jaar
Mevr. L. Ardonne	Kasteelweg 51 kamer 157 ^E Zevenbergen	4761 BN	16-aug 90 jaar
Mevr. M.E. Schoone - van Ast	Schanspoort 49	4791 HB	18-aug 82 jaar
Mevr. E. Nelemans - Verhoeve	Krugerstraat 88	4791 JH	21-aug 84 jaar
Dhr. J. Knook	Molenberglaan 10	4791 AK	22-aug 90 jaar
Dhr. A. van der Graaff	van Gaasbeekstraat 93	4791 EH	27-aug 76 jaar
Mevr. J.T. Geerts - Kaslander	Schanspoort 65	4791 HB	27-aug 81 jaar
Dhr. M.P. van Wensen	Graaf Florisstraat 15	4791 CB	28-aug 84 jaar

Alle jarigen wensen we een goede verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

De kunst van het leven met een ziekte (vervolg)

Ik heb geleerd wat echte liefde is. Liefde kent geen ijdel vertoon en geen afgunst. Ze is niet grof en zelfzuchtig en is geduldig. Ik vind echte liefde bij mensen die me blijven bezoeken, die me goed genoeg vinden, ook al genees ik niet, die naar me luisteren zonder me te veroordelen.

Als je God denkt te begrijpen en 'namens Hem' gaat spreken, dan is er weinig ruimte meer voor liefde. In alle genezingsdrang kwam ik veel oordeel, en weinig echte liefde tegen.

godsidee

C.S. Lewis schreef na het sterven van zijn vrouw: 'Mijn godsidee is geen goddelijk idee. Het moet iedere keer verbrijzeld worden. Dat doet Hijzelf. Hij is de grote beeldenstormer. Zouden we niet bijna kunnen zeggen dat dit verbrijzelen een van de tekenen is van zijn aanwezigheid?'

Veel beelden van God sloegen kapot. Wat overbleef was minder afgebakend en minder zeker, maar het bracht me vrede en rust en een open vizier naar de mensen om me heen.

Ik heb een christelijke wereld leren kennen waar veel nadruk ligt op genezen en bevrijden. Een wereld die opgebouwd is rond het polijsten van je 'geestelijke zelf'. En die op die manier ook oordeelt over 'de geestelijke volwassenheid' van anderen. Jezus zegt ons oog te hebben voor de ander. Niet om hem de maat te nemen, maar om hem te dienen. Door het dienen van de ander zal de ander jou veranderen!

Ik ben nog steeds ziek, maar verwonder me over het leven, over de liefde, over God. Ik hoef niet alles te begrijpen. God mag een geheim blijven, waarover ik me elke dag verwonder. In vrede met mezelf en met de mensen die ik onderweg ontmoet.

